

DE LIBIDINE INTERPRETANDI

Jubileumsymposium ‘Over de lol van het vertalen’

Plaats: Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland
Datum Dinsdag 17 mei 2022

PROGRAMMA

- 11.00 uur André Weel
Opening
- 11.05 uur Mart van Lieburg
Medisch Latijn en medische geschiedenis
- 11.20 uur Toon Kerkhoff
Vertalen als roeping. Ervaringen met Van Beverwijk
- 11.35 uur *Koffiepauze / Capulus confractus*
- 11.40 uur Aad Schulten
Vertalen is leuk, samen vertalen is nog leuker
- 11.55 uur Menno van Leeuwen
Hoe Latijn(s) het Engels is
- 12.15 uur Wim Rakhorst
De R/ van Recipe: het potjeslatijn in de artseneijbereidkunde
- 12.30 uur *Lunch / Prandium*
- 13.00 uur Jan van Gijn
Ad fontes! Over de sereuze apoplexie
- 13.15 uur André Weel
Hoe modern is een medische handleiding uit 1637?
- 13.30 uur *Discussieronde*
- 14.00 uur André Weel
Afsluiting